



“Herdenken is meer dan terugkijken op het leven van een verloren dierbare. Het is ook het levend houden van herinneringen in het nu en in de toekomst.”

Ter ondersteuning en ter inspiratie hebben wij voor u een aantal teksten uitgezocht.

Van **Marcel Harlaar**.

Zij schuilden
Bij elkaar
Als een wolk
In een wolk
Luchtig samen
Vluchtig samen
Vervloeiend op de wind
Hand in hand
Dansten ze
Als wolken
Op de wind
Beneveld
Om een hart
Te winnen.
En zo blies de wind
Haar nagedachtenis voort.

(Marcel Harlaar, 12 januari 2022)

Wil je meer weten?

Wil jij dat wij je helpen met je eigen Memorial Book, neem dan contact met ons op. +31 20 407 03 00

