



Ter ondersteuning en ter inspiratie hebben
wij voor u een aantal teksten uitgezocht.
Van **Marcel Harlaar**.

AANEENGEREGEN LOSSE SNAREN

Vol souplesse
Bewegen vingers
Over de fretloze hals,
Ritmisch
Stuiter de strijkstok.

Een melodie
Raakt haar
En de spiersamentrekkingen
Op haar gelaat.

Verdi's requiem
Verklankt een contrapunt,
Beroert de ruimte.

Als aaneengeregen losse snaren
Schieten de emoties
Van ontroering, ontreddeering,
Verdriet, weemoed en overgave
Voorbij.

In de verbinding
Van klanken
Toont zich hoopvol
een glimlach.

Als zij met broze armen
Haar trillende vingers
Tot een hart vormt.

(Marcel Harlaar, 1 mei 2021)

Wil je meer weten?

Wil jij dat wij je helpen met je eigen Memorial Book, neem dan contact met ons op. +31 20 407 03 00

