



"Herdenken is meer dan terugkijken op het leven van een verloren dierbare. Het is ook het levend houden van herinneringen in het nu en in de toekomst."

Om u te helpen en inspiratie op te doen hebben wij voor u een aantal teksten samengesteld.

Uit: **Het Kussenboek van Arthur Japin.**

Waarom zou je bang zijn voor de dood?

Zolang je niet weet wat iets is, kan het alles zijn.

Uit: **De droom van de Leeuw van Arthur Japin**

Er is altijd moed voor nodig om iets los te laten.

Uit: **De overgave**

Opzien tegen een afscheid is mij vaak moeilijker gebleken dan het afscheid zelf.

In: **One Love, Three Acts**

Mensen denken dat herinneren pijnlijk kan zijn, maar je zult zien, verdriet komt met het vergeten.

Kwasi en Kwame (opera)

De wereld is van mij, maar ik ben van nergens. Alle plaatsen zijn anders, maar ik ben overal dezelfde.

Uit: **Zoals dat gaat met wonderen**



Wil je meer weten?

Wil jij dat wij je helpen met je eigen Memorial Book, neem dan contact met ons op. +31 20 407 03 00